

## ALLES IS GOUD

Ken je het sprookje van dat vrouwtje wat een wens mocht doen?  
Ze wenste dat alles wat ze aanraakte in goud zou veranderen.  
Zelfs haar eten en drinken veranderde in puur goud, zodat ze van de  
honger en dorst stierf.

Veel mensen wensen goud, veel goud, en denken dan dat ze er erg  
gelukkig van worden.

Rijkdom wordt over het algemeen uitgemeten aan de hoeveelheid  
geld (goud) en bezittingen die iemand heeft.

Als je om je heen kijkt kun je tot de slotsom komen dat mensen met  
heel veel bezittingen en geld lang niet allemaal gelukkig zijn.

Terwijl je aan de andere kant mensen tegen komt die hoegenaamd  
geen geld en spullen hebben, een ongekend geluk uitstralen.

Geluk en rijkdom zit hem niet in het winnen van de loterij en ook niet  
in het hebben van twee huizen, een mooie auto, en een luxe jacht.

Ook zijn minder bedeelde mensen per definitie niet ongelukkig.

We kunnen dus stellen dat geluk en rijkdom onafhankelijk werkt van  
geld of armoede.

Maar waar zit geluk en rijkdom dan eigenlijk WEL in.

En hoe trek je echte rijkdom en geluk naar jezelf toe.

Dit kan alleen als je emoties en gevoel verbindt met hetgeen je echt  
wilt. Voel alsof je het al hebt of hebt bereikt.

VOEL het geluk, de liefde en de welvaart, word er één mee.

Maak een inventarisatie van wat je echt wilt, en schrijf het op.

Voel van binnen je brandende verlangen.

Maak een actieplan en beeld je de nieuwe situatie in, vol overgave  
met emotie en gevoel.

Sluit je geest af voor alle negatieve invloeden van buiten af.

Ga een samenwerkingsverband aan met iedereen die je, op wat voor  
manier dan ook, steunt en aanmoedigt.

Echte rijkdom zit hem in "jezelf GEVEN aan en DELEN met" je naaste, je medemens.

GEVEN van aandacht, liefde, medeleven, dankbaarheid en tijd  
DELEN uit je overvloed, in het verdriet, het geluk, het succes.

Wees even blij met het succes van de ander als met je eigen succes, even verdrietig met het ongeluk wat een ander treft en geef vol overgave en met liefde uit je eigen rijkdommen, of dat nu emotionele of tastbare rijkdom is.

Ga met respect om met alle levensvormen op deze aarde.

Kijk bij alles wat je koopt om te eten of er ook een beter alternatief is. Als je met een beperkt inkomen moet rondkomen op dit moment, kun je kiezen voor "gewone" koffie, maar de thee al wel van fair trade aanschaffen. Er komt een tijd dat je op alle fronten voor "respect" kunt kiezen, doe nu al vast een stap in de goede richting door met bv. scharreleieren te beginnen.

Je houdt van een lekker stukje vlees, daar is niets mis mee.  
Maar kies dan regelmatig het stukje dat tijdens zijn leven met respect is behandeld.

Ja, ik weet het, dat is 3 keer zo duur.

Dan neem je gewoon een stukje dat 3 keer zo klein is dan je gewend was.

Ook op het gebied van meubels en materiaal kun je actief zoeken naar iets met een CBF keurmerk.

Kijk een om je heen, wat heb je allemaal om je heen verzameld wat je niet meer nodig hebt, of niet meer gebruikt, geef dat weg, verkoop het, breng het naar de kringloop of gooi het in de vuilnisbak.

Recycle je overbodig geworden zaken, zodat er plaats in je leven komt voor vernieuwing.

En blijf jezelf verbeteren op alle fronten, doe alles met liefde en uit liefde.

Geluk zit verweven in alle 7 kleurboekjes.

Dankbaarheid, vergeving, gezondheid, vertrouwen, eerlijkheid,  
welvaart, geloof.