

5 Steps to Peace

Peace will be attained when we, as human beings...

PERMIT

ourselves to acknowledge that some of our old beliefs about *God* and about *Life* are no longer working.

EXPLORE

the possibility that there is something we do not understand about *God* and about *Life*, the understanding of which could change everything.

ANNOUNCE

that we are willing for new understandings of *God* and *Life* to now be brought forth, understandings that could produce a new way of life on this planet.

COURAGEOUSLY

examine these new understandings and, if they align with our personal inner truth and knowing, enlarge our belief system to include them.

EXPRESS

our lives as a demonstration of our highest beliefs, rather than as a denial of them.

5 stappen naar vrede

Vrede zal worden bereikt wanneer we, als mensen ...

TOESTAAN om te erkennen dat sommige van onze oude overtuigingen over *God* en over het *Leven* niet langer werken.

ONDERZOEK de mogelijkheid dat er is iets wat we niet begrijpen over *God* en over het *Leven*, het begrip wat alles kan veranderen.

VERTEL dat we bereid zijn om nieuwe inzichten van *God* en het *Leven* naar buiten te brengen, inzichten die een nieuwe manier van leven op deze planeet zou kunnen produceren.

MOEDIG onderzoek naar deze nieuwe inzichten aan, indien ze overeenstemmen met onze persoonlijke innerlijke waarheid en kennis, breidt het geloof systeem dan uit door ze op te nemen.

LAAT TOT UITDRUKKING en ons leven een demonstratie zijn van onze hoogste overtuigingen, in plaats van een ontkenning ervan